



Caritas Daden Gevraagd

Waarom giften voor Caritas DADEN GEVRAAGD?

Ik gids boswandelingen waar ik de mensen de natuur help ontdekken én hoe wij afhankelijk zijn van die natuur die voor ons voortbestaan zo belangrijk is, die natuur die onder de klimaatopwarming zo bedreigd is... én ook wij... en de armen het allereerst en allermeest...

Mensen geven voor mijn gidsen dikwijls een spontane bijdrage die ik integraal aan de armen schenk, zoals recent nog naar aanleiding van een artikel in Kerk en Leven naar Caritas DADEN GEVRAAGD. Mensen van zo dichtbij, die we kennen, bieden – ongeweten – op een bedachtzame, respectvolle manier heel concrete hulp aan mensen van dichtbij in nood.

We kennen die mensen in nood nauwelijks, maar het is een ongeweten realiteit dat mensen door een onvoorziene tegenslag, ziekte of wat dan ook, in een spiraal van miserie terechtkomen, waar ze niet meer uit geraken. De kinderen – elke ouder wenst voor zijn kinderen wat ze nodig hebben – die kinderen zijn doorgaans het eerste slachtoffer en hun toekomst wordt bedreigd.

Er is een diep verlangen veel meer te doen.

M.D.